

Ter herinnering aan  
**Marinus Kamp**

29-11-1930

25-11-1999

sinds 1-10-1957 getrouwd met  
Rikie Groothuis

Veel had je niet nodig,  
Om gelukkig te zijn.  
Tevreden met weinig,  
Zorgzaam en zuinig.  
Om anderen iets te kunnen geven,  
**Dat was voor jou geluk!**

Genoten heb je, van je kinderen,  
Hun "welzijn" kwam eerst, dan pas jij.  
Stil kon je genieten, zonder drukte om je heen,  
"Harmonie" in het gezin, muziekje erbij.  
**Dat was voor jou geluk!**

Een hoogtepunt werden je kleinkinderen,  
Je wilde een "fiets-, voorlees-, oppas-" opa zijn.  
Je wilde ze groot zien worden,  
**Dat was voor jou geluk!**

Om hiervan afscheid te nemen was zwaar,  
Dat was verdriet.  
Maar hun liefde, spontaniteit, lach,  
**Dat was voor jou geluk!**

Genoten heb je ook van je afscheid als 40 jaar kapper,  
Het blijvende contact met vroegere klanten,  
Veel bezoeken, kopjes koffie, voetbalpraatjes,  
**Dat was voor jou geluk!**

Helaas was deze tijd tekort, je werd ziek.  
Maar het oprechte meeleven,  
Dat je toen ondervond,  
**Dat was voor jou geluk!**

Het verliezen van je gezondheid,  
Moeten aanvaarden, dat was verdriet.  
Maar de grote verbondenheid,  
Met de mensen om je heen,  
**Dat was voor jou geluk!**