



Ter dankbare herinnering aan

## WIM KAMP

echtgenoot van GERDA KNAAP

Hij werd op 25 november 1916 in Borne geboren. Na een welbesteed leven is hij in de nacht van 23 december 1985 in zijn woning te Hengelo ov plotseling overleden. Op 28 december was in de O. L. Vrouwekerk zijn uitvaart, waarna in Usselo zijn crematie plaatsvond.

Een oud gezegde luidt: „Als je tijd er is, moet je er wezen”. Zo is het ook met Pa gegaan. Zondag waren we allemaal nog gezellig bij elkaar. De volgende nacht werd hij plotseling van ons weggenomen. De dood kwam als een dief in de nacht en nam van ons het liefste weg dat we hadden. Want Pa en Ma hielden veel van elkaar. Ruim 42 jaar mochten ze lief en leed delen. Samen zorgden ze voor ons gezin. Toen wij uit huis waren, hebben ze de laatste jaren samen genoten van het pensioen. Pa hield van de vrijheid in de natuur. Als het weer er maar even naar was, ging hij er met de fiets op uit. Hij kon genieten van het mooie weer en van de natuur, vooral in Oostenrijk waar hij zo graag met vakantie heenging.

Pa had een opgewekte natuur. Hij ging, letterlijk, fluitend door het leven. Hij zag de zonnige kant van het leven, was altijd vrolijk en hield van gezelligheid. Op feestjes wist hij altijd iedereen aan het lachen te krijgen. En wat kon hij „zeuren” en gezellig plagen!

Hij was een reuze man voor Ma, een goede pa voor de kinderen en een heerlijke opa voor de kleinkinderen. Maar ook met de biljartvrienden op het Swafert en met oud-kollega's van Stork had hij een goed contact.

Zijn leven steunde op een gelovig vertrouwen in God. Bij Hem vond hij de warmte en de liefde van het leven. Moge Pa nu, door de dood heen, bij Hem voor altijd in vrede geborgen zijn.

Wim, bedankt voor de fijne jaren samen met jou.

Pa, bedankt voor al je goedheid. Opa, we vergeten je nooit!

Uw hartelijke meeleven na het plotselinge heengaan van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, is voor ons een grote steun en troost geweest.

We danken U daarvoor van harte.

G. T. Kamp-Knaap

Anny en Lothar  
Jörg, Katja

Tiny en Jan  
Olaf, Arno

Theo en Sylvia

Hengelo ov, december 1985.