

*„Zie Hij komt, de Heer, die
hoogverheven is.”*

(uit de liturgie van de
Openbaring des Heren)

In dankbare herinnering aan
**LOUISA ANNA HERMINA
VAN DE KAMP**

Derde Ordellinge van de H.Franciscus

Zij werd geboren te Utrecht op
24 november 1898. Op het feest van
de Openbaring des Heren is zij, ge-
sterkt door de genademiddelen van de
H.Kerk, in de Vrede van Christus
overleden te Glanerbrug op
2 januari 1983.

Het moet voor haar een grote teleur-
stelling zijn geweest, dat zij door haar
ziekte haar kloosterideaal niet langer
kon verwezenlijken.

Zij zag daarin echter een beschikking
van God en na haar moeder tot het
einde toe verpleegd te hebben was zij
dankbaar, dat zij in het gezin van haar
zus en zwager werd opgenomen.
36 Jaar heeft zij met hen alle lief en
leed gedeeld.

Haar laatste 10 levensjaren bracht zij
door in het Dr.Ariënsthuis te Glaner-
brug, waar zij zich inzette voor haar

medebewoners en bijzonder verdien-
stelijk was als organiste en kosteres
van de kapel.

Zij was een vrouw met een diep in-
wendig geestelijk leven, die als volge-
linge van St. Franciscus een sober
leven leidde. Door deze heilige ge-
inspireerd had zij een grote eerbied
voor het mysterie van de H.Eucharis-
tie, voor de gekruisigde Christus en
voor Zijn Moeder Maria. Daarin vond
zij de kracht om met een bewonde-
renswaardige overgave al het lijden
te aanvaarden, dat zij vele jaren in
haar lichaam heeft ondervonden.

Onopvallend door het leven gaande,
zullen zij die haar van nabij gekend
hebben, dankbaar zijn voor deze
vrouw, in wie men Gods genadewer-
king voelbaar proefde.

Met hetzelfde geloof, waarmee zij al-
les in haar leven heeft aanvaard, kon
zij zich, aan het einde van haar krach-
ten, toevertrouwen aan de Heer van
alle leven.

Mét haar geloven wij, dat Hij Zich nu
aan haar zal openbaren in al Zijn
heerlijkheid!

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter gedachtenis aan haar.

De familie.