

In lieve herinnering

Frank van der Kamp

25-01-1969

17-12-1996

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

Familie van der Kamp

Frank,

27 Jaar geleden geboren, twee maanden te vroeg, kwam hij als laatste in ons gezin.

Frank was altijd wel bereid om een klusje voor iemand anders op te knappen. Hij heeft als jongste in ons gezin daarom altijd een speciale plek gehad.

Frank, heel zachtvaardig, heeft later pas geleerd voor zichzelf op te komen.

Al heel jong verdiende hij zijn zakcentjes bij de bakker. Dit was misschien wel de eerste aanzet om later op de LTS te kiezen voor de richting horeca. Dat beviel hem zo goed dat hij in Almelo doorleerde voor kok.

Het voetballen en zijn vrienden werden steeds belangrijker voor hem, dit én kok zijn gingen voor hem niet samen. Zo kwam Frank terecht bij Cannondale, zodat hij in de weekenden kon voetballen en stappen met zijn vrienden.

Dit pakte goed uit, bij Cannondale was hij op zijn plek. Ook hier maakte hij vrienden en groeide met het bedrijf mee.

In zijn hele leven heeft Frank mensen om zich heen gehad, waarmee hij de dingen van zijn leven kon delen.

*En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.*

Zeg nooit: het is voorbij.

*Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie hij was en ook niet wat je zei.*

Bedankt, vooral voor wie je voor ons was.