

Ter dankbare herinnering aan

**MIES KAMPERS**

echtgenoot van

**ANNIE VAN RATINGEN**

Hij werd geboren te Weert 10 januari 1931, en overleed in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht op 13 mei 1983.

Na een Pl. Eucharistieviering op 17 mei, werd hij te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof van St. Joseph te Keent - Weert.

Mies : een mens om van te houden.

Wie aan Mies denkt, denkt aan vriendschap, trouw hartelijkheid, bezorgdheid, eenvoud, humor en muziek. Te vroeg kwam er een einde aan het goede leven van Mies. Voordat hij ernstig ziek werd, was hij een gelukkig mens. Hij stelde geen hoge eisen voor zichzelf. Hij leefde met hart en ziel voor zijn gezin. Met Annie deelde hij bijna vijftientig jaar eensgezind alle lief en leed. Niets was hem te veel voor Annie, Liau en Corine en zijn moeder.

Toen zijn gezondheid het eigenlijk al niet meer toestond, probeerde hij nog steeds zijn moeder tot steun te zijn.

Op zijn eigen wijze genoot hij van al zijn hobby's. Zijn interesse in mensen en dingen kwam hem goed van pas tijdens zijn ziekte. Nooit bracht hij zijn dagen in ledigheid door. Altijd was hij bezig met zijn verzamelingen over Weert en met zijn muziek.

Jarenlang heeft Mies de mensen plezier gebracht met zijn muziek. "Mies van Kerneel" is een onvergetelijke persoonlijkheid in Weert. Hoewel hij de onbetwiste leider was van de Boerenkapel, bleef hij de eenvoud zelf.

Zijn muzikale kwaliteiten en zijn humoristische manier van omgaan met mensen bezorgden hem veel vrienden.

Mies, we leggen je ter ruste in de Weerter grond. Weert, de stad waar je zoveel van hield.

De stad, die jou nooit zal vergeten.

Iedereen die ons heeft bijgestaan in in onze moeilijkste dagen, danken wij hartelijk.

Familie Kampers- van Ratingen  
en kinderen