



Ter dankbare herinnering aan

Albertus Johannes  
Kamphuis

weduwnaar van  
Johanna Maria Beuvink

Hij werd op 25 januari 1903 geboren te Oldenzaal. Nog onverwacht overleed hij in het bejaardenhuis "Mariahof" te Oldenzaal op 8 december 1991. Op 12 december was de Plechtige Uitvaart in de St. Antoniuskerk, waarna hij begraven werd op de Algemene Begraafplaats.

Onze gedachten gaan terug naar de oorlogsjaren. Wreed werd het gezinsleven verstoord, toen hij 2 1/2 jaar gedwongen te werk gesteld werd in Duitsland. Die ervaring liet een diepe wond bij hem achter.

Na zijn terugkeer besteedde hij alle zorg aan de opvoeding van zijn gezin. Tegenslagen bleven hem niet gespaard. Vooral het sterven van twee van zijn kinderen viel hem heel zwaar.

De laatste 13 jaren aan de Borsedijk werd hij liefdevol verzorgd door Tonny en Hermine.

In de Mariahof was hij een geziene persoonlijkheid. Hij kwam uit voor zijn eigen mening. Hij was geen ja-knikker. Met liefde en inzet leefde hij mee met alles wat er gebeurde. Enkele dagen vóór zijn sterven stond hij nog op het toneel bij het St. Nicolaasfeest met een gedicht. Zijn vaste vriendenkring en kaartclub zullen hem missen. Bij al de verjaardagen zette hij het lang-zal-ie-leven in met een heldere stem.

Een ziekbed is hem gespaard gebleven. Wij zijn best trots zo'n vader en opa te hebben gehad. Zijn diep en eenvoudig geloof moge ons blijven inspireren. De goede God zal hem nu zeker belonen als een goede en getrouwe knecht.

Rust nu in vrede.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Fam. Kamphuis

Borsedijk 60  
7576 PG Oldenzaal