

Bid voor de ziel van zaliger

Aleida Geertruida Kamphuis,

echtgenote van

Fredericus Johannes Slot.

Zij werd geboren te Enschede op 6 September 1889. Na een gelukkig en eensgezind huwelijksleven van bijna 35 jaar, stierf zij te Enschede op 11 November 1955, voorzien van de sacramenten der stervenden en werd begraven 14 November op het R. K. Kerkhof aldaar.

Als de vreeze des Heren het begin der wijsheid is, bezat zij de wijsheid in hoge mate en was zij dus in al haar onschuld en eenvoud een uitstekende opvoedster van haar kinderen. Want haar grootste en enige vrees was inderdaad: dat zij zelf, of wie ook van haar gezin, de goede God zou beledigen. Zij trok zich niets van het oordeel der mensen aan en daarom hoeft zij nu ook het oordeel Gods niet te vrezen.

Dierbare vrouw, ge zijt voor mij een trouwe hulp geweest in dit leven. Blijf nu voor mij een voor-spraak in alle moeilijkheden.

Moeder, uw zorgzaamheid en godsdienstzin moge ons ten voorbeeld zijn voor heel ons leven, vooral als wij zelf eenmaal een gezin hebben.

God, wij danken U voor die voortreffelijke vrouw, die zorgzame moeder. Leer ons door haar woord en voorbeeld, dat de enige waarborg voor het geluk is: te beminnen, niet zichzelf te zoeken, maar zich te geven voor anderen. Gij hebt haar nu van alle zorgen en moeilijkheden bevrijd. Wil haar nu ook de volle heerlijkheid van Uw eeuwige beloning schenken voor al het goede, dat zij ons gedaan heeft.

Door Christus onze Heer. Amen.

Dat zij leve moge bij God.