



In Uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de Ziel van Zaliger

Aleida Kamphuis,

Weduwe van
JAN HENDRIK NIJHUIS,

geboren te Lonneker 24 November 1854,
na voorzien te zijn van de H. H. Sacra-
menten der Stervenden, overleden te En-
schede den 7e Mei 1941 en den 10 Mei
d.o.v. op het R. K. Kerkhof te Enschede
begraven.

Niet in de ijdelheden dezer wereld zocht
zij haar vreugde, maar in het volbrengen
van Gods wil en wet. Levend voor het
welzijn van haar man en kinderen, heeft
zij werkzaam en met zorg haar dagen
doorgebracht.

Langdurig en smartelijk was haar ziekte,
welke de Heer haar liet overkomen, opdat
zij een voorbeeld van geduld zou achter-
laten.

Met den Psalmist kon zij zeggen: „Mij
omgaven stervensweeën; kwellingen on-
dervond ik en smart en de naam des
Heren riep ik aan”; maar met St. Paulus
mag zij nu vertrouwen: „Ik heb de goede
strijd gestreden; nu is mij weggelegd de
kroon der gerechtigheid”.

Dierbare kinderen, laat vrede en eens-
gezindheid onder u heersen en bemint
elkander met broederlijke liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen afaat).