



In dankbare herinnering aan

## Alfons Kamphuis

Alfons werd op 6 oktober 1957 te Fleringen geboren. Na 'n voor hem erg moeilijke periode is hij op 15 aug. 1990. het feest van Maria Tenhemelopneming, gestorven. Wij hebben hem na de gezongen uitvaartmis naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof van Denekamp begeleid op 18 augustus 1990.



Reeds op jonge leeftijd voelde Alfons zich aangetrokken tot het verzorgen en verplegen van mensen. De omgang met patiënten en collega's was voor hem een bron van voldoening. Hij heeft zich in verschillende ziekenhuizen en instellingen met hart en ziel ingezet voor de hulpbehoevende medemens.

Hieraan kwam een abrupt einde toen hij tijdens een vakantietocht in Frankrijk getroffen werd door een ernstig verkeersongeval. In de periode na dit ongeval heeft Alfons met een niet te verwachten inzet geprobeerd opnieuw in het arbeidsproces opgenomen te worden.

Tot zijn eigen groot verdriet bleek na enige tijd van oriënteren dat hij de opleiding voor verpleegkundige die hij zo graag had willen afmaken niet kon voltooien. Dit van-

wege het feit dat zijn geheugen hem hiertoe niet meer in staat stelde.

Met een hem typerend optimisme en met volle inzet heeft hij geprobeerd zich weer nuttig te maken in 'n andere werksituatie. In deze nieuwe werkomgeving vond Alfons veel voldoening in het verzorgen van en omgaan met alles wat bloeit en groeit.

Vooraf gedurende het laatste jaar zijn er zoveel gebeurtenissen en emoties op hem afgekomen waar tegen hij uiteindelijk niet meer opgewassen bleek.

Uit een persoonlijke aantekening van Alfons bleek ook dat hij zelf vond dat hij rust moest vinden, dat hij reëel tegen dingen moest blijven aankijken en dat hij moest accepteren dat hij door het ongeval sommige dingen niet meer kon zoals hij dat graag wilde.

Bij deze innerlijke strijd vond hij erg veel steun en troost in zijn geloof in O. L. Heer. Wij zijn er van overtuigd dat hij nu de rust gevonden heeft waarnaar hij zo op zoek was.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij U oprechte dank.

Familie Kamphuis

Fleringen, augustus 1990

Scholtenbrink 13