

Ter dankbare herinnering aan  
**ANNA ALEIDA KAMPHUIS**  
weduwe van  
**HERMAN HEESINK**

Zij werd geboren te Klein - Agelo op 16 juli 1893. Na een welbesteed leven overleed zij 13 september 1981 te Oud-Ootmarsum, nadat zij het H. Sacrament der Zieken had ontvangen. Wij legden haar lichaam ter ruste op het r.k. kerkhof te Ootmarsum 16 september d.a.v.

Lieve moeder en oma, nu je een lang en zeer arbeidzaam leven vredig hebt afgesloten, is thuis de vaste plaats in je grote stoel leeg, maar wij zijn God dankbaar dat we je zolang bij ons mochten hebben.

Ze heeft gewerkt zolang haar krachten het toelieten. Ondanks het feit dat haar heengaan voor ons allen een groot verlies is, mogen wij dankbaar zijn, na haar moedig en langdurig gedragen lijden, dat zij in de Heer is ontslapen.

Toen haar gezondheid achteruit ging, mocht zij zich verheugen over een goede verzorging door Annie temidden van haar familie, in haar eigen omgeving en door haar andere dochters die haar beurtelings de laatste tijd dagelijks bezochten.

Zij was 'n eenvoudige en oprechte vrouw, gelovig en rechtvaardig en had veel vertronwen in Maria

Wij allen zullen haar nu erg missen doch gunnen haar de rust die zij verdiend heeft. Vanuit de Hemel dankt zij allen die goed voor haar zijn geweest en haar zo goed verzorgd hebben.

God, wij bidden U, nu dit aardse leven voorbij is, dat Gij haar deelachtig maakt aan het geluk en de vrede in de Hemel.

Dat zij moge rusten in vrede.

Bij deze danken wij u hartelijk voor uw blijk van deelneming bij het heengaan van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder.

FAMILIE HEESINK

Oud-Ootmarsum, september 1981  
Nutterseweg 9