

Gedenk in uwe gebeden de ziel  
van zaliger

**ANNA WILHELMINA KAMPHUIS**

echtgenote van

Bernardus Johannes Fransiscus  
Klein Rouweler

geboren te Rijssen 4 Augustus 1890 en  
voorzien van de H. Sacramenten der  
zieken na langdurige ziekte aldaar  
overleden 17 Maart 1965. Begraven  
20 Mrt. op 't R.K Kerkhof aldaar.

Een goede, liefdevolle echtgenote en  
moeder is ons ontvallen, Heer, wij bui-  
gen ons hoofd in aanbidding en zeg-  
gen: 'Heer, wat God doet is welgedaan.'  
Wij treuren wel over ons verlies, maar  
haar voorbeeldig leven is ons een  
troost. Daarom vertrouwen wij dat de  
eeuwige vreugde des hemels haar deel is  
Mijn dierbare echtgenoot, dank God dat  
we zoveel jaren samen hebben mogen  
doorbrengen. Onze liefde blijft.

Mijn geliefde kinderen, wij hebben ons  
altijd over u mogen verheugen. God  
blijve u zegenen en wat gij in mijn  
ziekte vooral aan liefde hebt bewezen,  
zal God u vergelden.

Blijft mij in uw gebeden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.