



Dankbaar gedenken wij

## **ANNIE KAMPHUIS**

weduwe van

## **HENK BOS**

Zij werd geboren te Oldenzaal op 11 januari 1924 en overleed in het ziekenhuis te Enschede op 11 augustus 1993. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk op 16 augustus en haar daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Vrij onverwacht is er een einde gekomen aan het leven van Annie. Artsen en verpleging hebben met haar tot het uiterste gevochten voor haar leven. Het mocht allemaal niet meer baten. Machteloos en onthutst moesten we haar uit ons midden laten gaan. Nu onze handen niets meer voor haar kunnen doen, geven we haar over aan de zorg en liefde van Gods trouwe Vaderhanden. Echter niet alleen bij God zal zij voortleven, maar ook in onze dankbare herinnering. Wij zullen Annie herdenken als een pittige en blijmoedige vrouw, die hield van het Twentse drevén en de Twentse taal. Ze was ergens zo gewoon en

nuchter van aard. Vele jaren is ze in onafscheidelijke trouw verbonden geweest met haar man Henk. Ze stond hem half, ook toen zijn leven lijden werd en ze afscheid moesten nemen.

Annie ging echter niet bij de pakken neerzitten. Ook niet toen ze zelf te kampen kreeg met ziekte en tegenslag. Ze hield van het leven en ze bleef het positieve zien. Ze wilde leven, maar niet alleen! Want Annie hield van mensen om zich heen en van gezelligheid. Het liefst had ze kinderen om zich heen. Kinderen voelden dat deze „tante“ aandacht en tijd voor hen had en waren graag in haar nabijheid.

Annie was een bekende verschijning in de buurt. Je zag haar vaak in volle vaart in de Gammel- Je zag haar vaak in volle vaart voorbijkomen op haar brommer. Ze voelde zich opgenomen en thuis in de Gammelkerstraat. Thuis voelde ze zich ook in haar familie en de familie van haar man. Zo heeft zij in verbondenheid in ons midden geleefd en gewoond. We zullen haar missen. Waarschijnlijk niet in de grote geweldige dingen in onze wereld, maar juist in het kleine vertrouwde alledaagse.

Moge Annie nu rusten in de vrede van de Heer!

Voor uw belangstelling en meeleven danken wij u hartelijk.

De familie.