



In memoriam

**ANNIE  
CHRISTENHUSZ - KAMPHUIS**

Zij werd geboren te Lonneker op  
20 september 1926.  
Zij overleed op 4 juni 1993.

God heeft haar om haar onschuld op-  
genomen.

Hoe onverwacht kwam voor haar de  
overgang naar een ander leven. Zij heeft  
haar hele leven hard gewerkt: „nog even  
dat doen”, altijd bezorgd en meelevend  
voor de medemensen.

Mensen kwamen nooit tevergeefs, op  
alles had ze een antwoord maar ook een  
luisterend oor.

Niets was voor haar teveel.

Na weer een dag van hard werken vond  
ze het prachtig om nog even te kaarten  
met pa en de volgende dag ondeugend  
te zeggen: „ik heb gewonnen”.

Met een moederhart vol liefde voor pa en  
de kinderen kon ze zichzelf wegcijferen.  
Hard voor zichzelf en zacht voor een  
ander. Als je vroeg hoe het met haar ging  
dan zei ze: „met mij gaat het altijd goed,  
dat weet je, kan ik nog iets voor je  
doen?”.

Zoals ze leefde ging ze om met de lam-  
metjes als ze vroegen om eten of aan-  
dacht zei ze: „Jullie hebben al zoveel  
gehad” en ging er naar toe met een  
handvol biscuitjes met de woorden „nu  
is het goed geweest”. Positief en met een  
flinke dosis humor.

Mama je bent puur goud en onvervang-  
baar, zo zul je altijd bij ons blijven.

We zullen je koesteren als een juweel.

We danken voor haar leven en de goed-  
heid onder de mensen.

God bewaar haar in vrede die blijft in  
eeuwigheid.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en  
ter nagedachtenis aan haar.

De familie.