

In onze herinnering en ons gebed
gedenken wij dankbaar

Antonius Gerhardus Kamphuis

echtgenoot van

GERTRUDA HENDRIKA OUDE NIJHUIS

Hij werd geboren te Beuningen (Gem. Losser) op 13 april 1907. In een gelukkig huwelijk van bijna 50 jaar - volgend jaar zouden vader en moeder hun gouden huwelijksfeest vieren - werden hun vier kinderen geboren. Hij overleed, geheel onverwachts, op 3 januari 1985. Na de gezongen Requiemmis op 7 januari d.o.v. hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Gerhard Kamphuis was gezien en bemind in de Denekampse dorpsgemeenschap. Z'n zachtmoedig, bescheiden, eerlijk en opgewekt karakter zal nog lang bij veel mensen in herinnering blijven voortleven.

Het gemis van een lieve echtgenoot, zorgzame vader en opa zal gevoeld worden. Heel zijn leven heeft vader hard gewerkt voor zijn gezin en bedrijf. Het kostte hem aanvankelijk dan ook moeite om met werken op te houden en te genieten van een welverdiende oude dag. Toch was hij gelukkig samen met moeder in de bejaardenwoning aan de Clematisstraat. Zijn kleinkinderen waren hem alles.

Ook de parochiegemeenschap van St. Nicolaas, die hij zo beminde, zal zijn inzet en meelevendheid missen. Vele jaren was hij lid van het vroegere armbestuur en bijna 40 jaar actief en trouw lid van het collectantencollege.

Vaak bezocht hij met moeder het genadeoord van Maria in Kevelaar.

Moge hij nu door God beloond worden voor het vele goede dat hij onopvallend en met een grote vanzelfsprekendheid vele jaren gedaan heeft.

Rust in vrede en bedankt voor alles.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde echtgenoot, vader, behuwdvader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Kamphuis