

Wil met mij verbonden blijven  
ANTONIUS JOSEPHUS KAMPHUIS

echtgenoot van  
JOHANNA ANTONIA CHRISTINA NIJLAND

Geboren 24 maart 1914  
Gestorven 30 maart 1979

Ik werd geboren in 'n groot katholiek gezin. Samen met mijn broers en zussen hadden we 'n fijn thuis. Rondom moeder en oom Chris is onze onderlinge band op een speciale wijze blijven bestaan.

Mijn echte eigen levensweg ben ik gegaan met jou, Annie. Het was een andere tijd toen wij samen begonnen in 1942. De dreigingen van de oorlog maakte mensen tevreden. Wat zijn wij, als je dat nu na gaat toen blij geweest met kleine dingen. Zo bouwden we samen aan elkaars levensgeluk. Ons geluk was groot; toen Gerard en Jan geboren werden. Met hen samen zijn we jaren alshetware doorgegroeid. Met hun spel toen ze klein waren. Met hun zoeken bij hun opgroeien. Met het gaan van hun eigen levensweg. Hun huwelijk. Met de geboorte van hun kinderen en onze kleinkinderen. Thuis was voor mij ook de basis voor mijn kontakten naar buiten. Ik denk dan allereerst aan mijn werk. Maar eveneens aan de uren van samen zingen, aan vrienden en kennissen.

Vervroegd heb ik m'n pensioen aangevraagd. Ik hoopte op enkele mooie jaren, maar mijn gezondheid werd niet goed. En in mij groeide het besef dat ik vroeg moest sterven. Ik had hierom verdriet, maar tranen van anderen kon ik niet verdragen. Want mijn leven door ben ik een gezegend man geweest. En het is God, die de beslissing over mij in zijn Hand heeft. En God roep ik niet ter verantwoording, maar tot Hem bid ik:

Heer God, nu ik al de mijnen verlaat  
en tot U kom met heel mijn leven,  
laat mij nu toe in uw heerlijkheid.  
Houd uw oog gericht op allen,  
die een bijzondere plaats innamen  
in mijn hart.

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, betuigen wij U onze harte-lijke dank.

Familie Kamphuis

OLDENZAAL, april 1979  
Dr. Ariënsstraat 41