

† Als een dankbare herinnering  
aan

Antonius Marinus Gerhardus Kamphuis  
weduwnaar van

ANNA BERNHARDINE MARIA BISCHOFF

Hij werd op 10 december 1908 geboren te Delden. Gesterkt door het H.Sacrament van de Zieken is hij op 26 oktober 1983 te Delden in de Heer overleden.

Op 31 oktober d.o.v. is hij begraven te Enschede.

De laatste jaren van zijn leven leidde hij een wat teruggetrokken leven. Het plotselinge verlies van zijn lieve vrouw bleef voor hem een zwaar kruis. Hij is het eigenlijk nooit meer te boven gekomen.

Zijn kinderen kunnen terugdenken aan ouders, die gelukkig getrouwd waren. Zij zagen, hoe zij van elkaar hielden en hoe zij steeds meer naar elkaar toegroeiden.

Zij hadden een goed thuis. Hij was voor hen een zorgzame vader en opa die altijd strikt rechtvaardig was. Hij zou niet gauw schipperen. Dat bracht hem wel eens in moeilijkheden, als zijn gevoel voor eerlijkheid werd ervaren als rechtlijnigheid.

Met stiptheid deed hij jarenlang met grote precisie zijn werk bij de recherche. Als je eenmaal het vertrouwen van hem kreeg, had je aan hem jarenlang een goede vriend.

Hij was bij alles gelovig. Hij was in stilte erg vrijgevig. Ten opzichte van mensen, die een andere overtuiging hadden, was hij altijd heel ruimdenkend. Hij zou geen onderscheid maken tussen mensen. Iedereen was hem even lief.

Hij had een heel fijne humor, waar vooral de goede verstaanders erg veel van hebben genoten. Hij was erg gehecht aan zijn familie. Hij vond het fijn, dat ze hem geregeld naar Beckum haalden. Gelukkig kreeg hij ook veel aandacht van zijn zoon en dochter. Tot het laatste toe hebben ze goed voor hem gezorgd. Ze zullen hem missen, maar ze mogen er ook op vertrouwen, dat hij nu gelukkig is en samen met moeder thuis is bij God.

Hij ruste in Vrede.

Wij danken U hartelijk voor de belangstelling, welke U getoond hebt bij het overlijden en de uitvaart van vader.

Kinderen en kleinkinderen