



Dankbaar denken wij terug aan

Arnold Kamphuis

echtgenoot van

MARIETJE MEENHUIJS

en vader van HUUB

Geboren 3 december 1932 te Tilligte. Plotse-ling is hij overleden op zondag 30 mei 1993. Donderdag 3 juni d.a.v. hebben wij af-scheid van hem genomen tijdens de Eucha-ristieviering in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum.

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt voor zijn gezin, niets was hem te veel.

Hij was goed voor zijn medemens en dulde geen onrecht.

Op de laatste dag van zijn leven nam hij af-scheid van zijn vrouw, niet vermoedende dat dit zijn laatste keer zou zijn.

Naar menselijk denken treft het lot soms zo zwaar dat wij vragen: Waarom juist hij?

Hij was een lieve echtgenoot en onze ware vriend. Hij droeg vooral het voetbal een warm hart toe, hield van gezelligheid en bleef steeds geïnteresseerd in wat er om hem heen gebeurde.

In onze gedachten zien wij hem steeds te-rug als een goede man en een lieve vader.

Voor uw blijk van deelneming bij het zo plot-seling heengaan van onze man en vader zeggen wij U onze hartelijke dank.

M. KAMPHUIS-MEENHUIJS

Ootmarsum, juni 1993
Cramerstraat 18