



O Heer, die onnaspeurlijk in Uw werken zijt,  
maar alles tot Uw glorie en tot het heil der  
Uwen leidt,  
wij bidden voor de zielerust van

## **ARNOLDUS JOHANNES MARINUS KAMPHUIS**

echtgenoot van  
**CHRISTINA ELISABETH REININK**

Geboren te Lonneker 16 juni 1909; voorzien van de H. Sacramenten der zieken; hij overleed 28 sept. 1967 in het r.k. ziekenhuis te Enschede en werd 29 sept. d.a.v. begraven op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug.

---

In Math. 34, v. 39 en 40 lezen wij: „Zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten." En in v. 42: „Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt." Wij kennen deze woorden, maar ze klinken heel anders, wanneer ze op slag werkelijkheid zijn geworden in ons leven.

Maar er zijn andere woorden in de Schrift, die nu ook van toepassing zijn: „Goedheid strekt de mens tot gewin, beter arm te zijn dan wreed". (Spreuken 19,22).

De sociale bewogenheid van de overledene met de minderbedeelden, waarvoor hij stond enige uren per dag, bracht hem ertoe veel meer uren aan hen te besteden. „Wat gij de minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan". (Math. 25, 40).

ONZE VADER

WEES GEGROET