



Ter herinnering aan
mijn man, onze vader en opa

BEN KAMPHUIS

echtgenoot van GERDA ZANDER

* 20 juni 1933

† 28 december 1994

Een grote man met een klein hart, die aan het geloof een houvast had om te kunnen leven. Zijn verbondenheid met de kerk en het kerkkoor getuigen van wat er in hem leefde.

Naast zijn doorzettingsvermogen was er zijn eigenwijsheid, kieskeurigheid en ijdelheid. Zonder woorden gaf hij zijn liefde aan zijn gezin en kleinkinderen.

Hij hield van alle sporten; voetbal het meest en met name Quick '20 was zijn club. Naast het voetbal was biljarten zijn favoriete bezigheid.

Hij had zijn plaats gevonden in de Lepelaarstraat vanwaar hij dagelijks zijn meest uiteenlopende contacten onderhield.

In de door hem zo gewaardeerde ziekenhuizen Streekziekenhuis Midden Twente en het St. Antonius in Nieuwegein werd hij goed opgevangen, waarna hij rustig en vredig in zijn verwouwen omgeving is ingeslapen.

Ben, bedankt voor alles. Ik zal je missen.

Gerda

Hartelijk dank voor uw medeleven.

Gerda Kamphuis-Zander
Kinderen en kleinkinderen

Pa en opa, we vergeten je nooit.