



Dit is een dankbare herinnering aan onze

BENNIE

Geboren: 18-8-'55 te Weerselo.

Overleden: 9-3-'75 te Ambt-Delden.

Gecremeerd: 13-3-'75 te Usselo.

Uw belangstelling die wij mochten ondervinden bij het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager, oom en verloofde, was voor ons een grote troost.

Wij zijn U hier erg dankbaar voor.

Familie Kamphuls

Familie Hensema

Bennie was een goede jongen, een plezierige huisgenoot, vriend en medewerker. Door zijn rustige en gevoelige karakter was hij behulpzaam voor velen. Hij was een grote dierenvriend en had oog voor vele dingen, dat blijkt uit zijn tekeningen. Je kon goed merken dat hij volwassen werd: hij was serieus in zijn vriendschap en je kon over alle belangrijke dingen van het leven met hem praten. Zijn grote hobby, de motorsport, heeft onverwacht een einde gemaakt aan dit leven met zijn vele beloftes. In ons hart blijft de schok van dit verlies, het verdriet, maar ook de dankbaarheid voor wat Bennie voor ons en Hilma heeft betekend.

„Heer, Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen, wij zijn als het welig tierende gras: 's morgens komt het omhoog en bloeit, 's avonds is het gemaaid en dood.

Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij, wonder van wijsheid, dat mij te boven gaat, ik kan er niet bij.

Mijn God, Gij peilt mijn hart, Gij kent mij. Mijn God, Gij weet waar ik ga of sta, Gij doorziet mijn gedachten van verre, Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald”.

Heer, geef hem de eeuwige rust,
en het eeuwige Licht verlichte hem.