

Ter herinnering aan

BENNY KAMPHUIS.

Hij werd geboren op 9 februari 1939 te Lonneker. Op 19 juli 1972 trouwde hij met

Annie Nordkamp.

Hij overleed in Enschede op 10 september 1978.

Zijn lichaam hebben we ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof in Lonneker.

Uit dankbaarheid voor uw hartelijk medeleven en ter gedachtenis aan hem.

J.M. Kamphuis - Nordkamp
Michel.

Heer God,

eindelijk, zo dachten wij, kwam er een eind aan jaren van lijden, tobben en pijn.

Iemand was zo goed, hij gaf Benny een stukje van zijn lichaam. Nu zou hij weer kunnen leven zoals wij.

Verlost zou hij zijn van apparatuur en ziekenhuis. Even maar voelde hij zich goed. Het mocht niet zo blijven. Onwerkelijk en pijnlijk is het te moeten ervaren.

Zo hem uit handen te moeten geven, dat brengt ons inverwarring en in droefheid willen we schuchter onder woorden brengen dat we hopen in ons hart:

Moge hij voortleven in Jezus Naam. Moge ons man en vader nu voorgoed verlost zijn van pijn en leed. Moge hij door een nieuwe geboorte zijn binnengegaan in het paradijs.

Geef hem rust en vrede;

Vergeet ons niet nu we alleen verder moeten.

Moge Benny ons nabij blijven en helpen dit kruis te dragen.