



Gedenk in uw gebeden:

Berendina Gesina Kamphuis

weduwe van

JOHAN GRADUS HENDRIKUS KAMPHUIS

Zij werd geboren op 24 januari 1896, en is overleden op 1 augustus 1982.

Wij hebben haar ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum (Ov).

Daar wacht zij op de verrijzenis.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande moeder.

Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis. Rusteloos was ze bezig en met ledige handen zat zij nooit. En dan haar grote en innige moederliefde. Zij kende maar een verlangen: haar kinderen gelukkig te zien.

Ware grootheid gaat zo vaak aan het oog van de wereld voorbij. Maar zij die haar hebben gekend zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat ze deed.

Haar diep geworteld geloof heeft zij tot in haar ouderdom ongeschonden bewaard en in de moeilijke uren van haar leven heeft zij tot God gebeden en zij vond de troost en de kracht om vol vertrouwen zich aan God over te geven. God zal dan ook Zijn trouwe dienaress bij zich opnemen in de Hemel.

Kinderen, dank voor alle vele liefde die ik van jullie heb ondervonden. Blijf mijn vermaningen indachtig en weest eensgezind onder elkaar. Blijf voor mij bidden. Ik zal van uit de hemel jullie voorspreekster zijn bij God.

Maria, Moeder van altijddurende bijstand,
bid voor ons.

Voor uw blijk van medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen

Rossum, augustus 1982