



In dankbare herinnering aan  
**BERNARDUS KAMPHUIS**

sinds 21 december 1947  
weduwnaar van

**JOHANNA GEZINA KEMERS.**

Op 15 september 1900 is hij geboren  
in Enschede. — Hij overleed op  
zondag 13 februari 1983, na voorzien  
te zijn van 't H.Sacrament der zieken.

De uitvaart voor hem vierden wij in  
de St.Janskerk op donderdag  
17 februari d.o.v.

Vader was een man met een gesloten  
karakter. Hij heeft geen gemakkelijk  
leven gehad: al zeer vroeg moest hij  
zijn vrouw missen.

Hij hield erg van zijn kinderen en de  
kleinkinderen; hun aanwezigheid  
fleurde hem steeds weer op.  
Vader was blij en dankbaar voor de  
kleine dingen in het leven.

Thuis had hij zijn vaste plaats, in  
letterlijke en figuurlijke zin. De laat-  
ste jaren vielen hem zwaar, omdat hij  
zijn liefhebberijen niet meer kon uit-  
oefenen, zoals hij dat wilde.

Door zijn diep geloof was hij zelden  
opstandig en mede door zijn eenvoud  
voor ons tot een groot voorbeeld.  
Hij was een tevreden mens.

„Wij willen ons troosten bij de ge-  
dachte, dat ons huisgezin eens in  
de hemel weer verenigd zal worden.  
(tekst: gedachtenisprentje  
van moeder.)

---

Wij danken U hartelijk voor Uw  
belangstelling.