

*Zoals hij leefde  
is hij heengegaan.  
Eenvoudig, karaktervol  
en zonder veel woorden.*

Een blijvende herinnering aan

## **Bernardus Kamphuis**

die op 15 november 1925 in Losser geboren werd. Hij was gehuwd met Gerharda Johanna Maria Jacet.

Op 15 mei 2000 overleed hij nog onverwacht in het verpleegcentrum Twente-Oost.

We hebben hem op 19 mei naar het crematorium "Enschede" te Usselo begeleid.

Nu we voorgoed afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader, schoonvader en opa, doen we dat met veel verdriet. Toch zullen vele herinneringen ons met hem blijven verbinden.

Al vele jaren kampte hij met een zwakker wordende gezondheid. Hij werkte zijn leven lang als metselaar en toen hij, vanwege sluiting van het bedrijf, vervroegd afscheid moest nemen van zijn werk, vond hij dat heel moeilijk.

Van zijn vrije tijd wist hij niet echt te genieten. Ruim 42 jaar was hij getrouwd met moeder en samen droegen ze zorg voor hun

twee kinderen. Pa, opa was heel gek met de kleinkinderen. Naast de moestuin, zijn kippen en vogels had hij geen echte hobby's. Het liefst was hij thuis.

De laatste jaren woonde hij in het verpleegcentrum, waar hij de nodige zorg kreeg. Hij vond het moeilijk om te accepteren, dat hij verzorgd moest worden. Pa had een vrij gesloten karakter en zo wilde hij veel zelf verwerken en dat was niet altijd gemakkelijk voor hemzelf. Moeder, die ook in het Verpleegcentrum woonde, bezocht hem dagelijks en zo waren ze gelukkig nog veel bij elkaar.

Met zijn zwakke gezondheid had hij toch de wil om door te zetten. Hij wilde graag bij ons blijven.

Wij gunnen hem nu de welverdiende rust.

Bernard, pa, opa, bedankt voor alles.  
Rust nu in de Vrede van God!

We zijn U dankbaar voor het medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa.

G.J.M. Kamphuis-Jacet  
Kinderen en kleinkinderen.