

Ter vrome nagedachtenis aan

† **BERNARDUS ALBERTUS
KAMPHUIS,**

echtgenoot van

PAULINA JOHANNA MARIA NIJHOF.

Hij werd geboren te Hengelo op 30 januari 1919, voorzien van het H. Oliesel, overleed hij te Dedemsvaart op 2 oktober 1959, en hij werd begraven te Hengelo op het R.K. Kerkhof op 6 oktober.

Wat God hier gevraagd heeft, is volgens menselijk inzicht en oordeel een zeer zwaar offer; de vrouw, die haar man voor het huisgezin niet missen kon; de kinderen nog te jong om dit verlies te kunnen beseffen, kunnen ook hun vader zo moeilijk missen. Maar het is niet onze zaak tijd en dag te weten, die de Vader heeft vastgesteld. Als gelovige christenen weten we dat het Gods wil is en daar leggen we ons bij neer.

Geliefde echtgenote en moeder van de kinderen, het is Gods wil. Wees niet bedroefd, zoals zij, die geen hoop hebben; de hemel is voor mij geopend. Daar bid ik voor U en daar zien we elkaar eens voor eeuwig terug.

Mijn beide dierbare kinderen, die ik zo innig heb bemind, troost Uw moeder, blijft braaf en vroom, en bidt voor mij, die zo vroeg reeds van jullie weg moest. In de hemel bid ik met de engelen bij Gods troon voor jullie.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.