

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

**Bernardus Antonius Johannes
Kamphuis**

weduwnaar van

Johanna Hendrika Boonk

Hij werd geboren te Lonneker op 14 juni 1898. Na voorzien te zijn van de Sacramenten der zieken, overleed hij op 28 mei 1977 in het Verpleeghuis „Oldenhove" te Losser. Hij werd ter ruste gelegd bij zijn dierbare vrouw op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser op woensdag 1 juni 1977.

Afscheid te moeten nemen van een goede vader en lieve opa doet pijn.

In hem is een goed mens van ons heengegaan. Een echt gelovig christen, eenvoudig van hart, die geprobeerd heeft door zijn godsdienstige levenshouding een voorbeeld te zijn voor anderen. Zelf opgegroeid als weeskind, gaf hij zijn grote gezin alle liefde en zorgzaamheid die hij in zich had. Zijn grote Godsvertrouwen gaf hem de kracht de lasten van de ouderdom en de pijnen van zijn ziekte te verdragen.

Heer onze God, wij vragen U, geef aan onze lieve vader en opa een plaats in Uw Rijk, samen met onze lieve moeder en geef ons de kracht verder te gaan in vol vertrouwen in de opstanding van het lichaam en het Eeuwige Leven.

Voor uw medeleven, welke wij mochten ondervinden na het overlijden van onze lieve vader, grootvader en overgrootvader betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.