

"Was sas as dōs was kaans"



Dankbare herinnering aan

Bert Kamhuis

Hij werd geboren op 15 april 1937 te Enschede, huwde met Jos Hassink in 1962, werd vader van Han en Caroline, schoonvader van Heike en René en opa van Marijke en Rubyn.

Hij overleed op 11 mei 2000 in zijn eigen huis te Enschede.

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa danken wij u heel hartelijk.

De familie

Bert

Hij was een actieve man, met dezelfde "twee rechter" handen als zijn vader. Altijd kon iedereen een beroep op hem doen, zeker voor een draadje, steentje of ideetje.

Een PTT-er in hart en nieren, geulen gravend tot leiding gevend. Een man van vele hobby's: een welgemikt schot op de roos bij zijn schietvereniging, prijzen binnen halend en feestend met de praalwagens bij de carnaval, dikkoppen vangend voor zijn slangen en hagedissen, hakkend naar geodes in Idar-Oberstein voor de stenenverzameling. Afgeremd door zijn eerste infarct, struinde hij nog vaker langs vele rommelmarkten op zoek naar lampen voor zijn collectie. De laatste drie jaar de helpende hand gevend en ondersteunend in het museum van de kinderen, reizend naar oost en west, nieuwe culturen verkennend in Jemen, Rusland en Amerika. Een altijd actieve man.

Een man die genoot van het samen zijn, altijd even attent was en lief. Een vader die leerde over het leven en ons bijstond in raad en daad. Een opa waarbij en waarvan alles mocht en die hield van knuffelen en stoeien. Kortom de liefste man, vader en opa die we ons konden wensen.