



Ter dankbare herinnering aan

ENGELBERT CHRISTIAAN KAMPHUIS

echtgenoot van **MARIA HESSELMAN**

geboren te Hengelo (O) 3 juni 1905, na meerdere malen gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der zieken, overleed hij in het St. Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo 26 juni 1967. Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O) 30 juni 1967.

Het mysterie van het kruis heeft zich aan deze rechtvaardige voltrokken. In de eenvoud van zijn hart heeft hij alles blij ten offer gebracht. Hij was een gelovig mens, een voorbeeldige echtgenoot en een goede vader, die alles voor zijn gezin gedaan heeft.

Zijn levensles was: „Men sterft zoals men leeft”. Daarom is hij zo rustig gestorven. De Heer wacht hem in zijn heerlijkheid.

Lieve vrouw, dank voor al de goede zorgen, vooral in het laatste jaar van mijn ziekte. Eens zullen we elkaar wederzien in de hemel.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vergeet het voorbeeld en het geloof van je vader niet. Zorg goed voor moeder, die ik eenzaam achterliet.

Reeds gloort de dageraad der eeuwigheid, die ons allen in eeuwige vreugde zal herenigen.

Heer Jesus, geef hem rust en vrede.