



Ter nagedachtenis aan

## Engelina Francisca Kamphuis

echtgenote van  
Johannes Jacobus Leferink

Ze werd geboren op 9 december 1923 in Losser (Beekhoek) en overleed op 26 augustus 2000 in Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. Na een afscheidsviering op 30 augustus in de parochiekerk van Maria Geboorte te Losser, hebben we haar begeleid naar het crematorium in Usselo.

Lenie werd geboren in een groot arbeidersgezin, waar hard werken als vanzelfsprekendheid gold om te kunnen overleven. Deze levensstijl kenmerkte haar, zelfs tot in haar laatste levensjaren in Verpleegcentrum Twente-Oost.

Op 3 februari 1951 trouwde ze met Jan, met wie ze samen dochter Trudy kreeg. Een huwelijk van bijna 50 jaar, waarin lief maar ook leed samen gedeeld werden, de eerste jaren in Enschede en daarna in Losser. Goede herinneringen uit haar jonge jaren zijn er aan de gastvrijheid die zij voor haar naaste familie betoonde; of aan de vele vakantieperiodes die ze met Jan doorbracht op de camping in Ootmarsum. Lenie hield van mooie kleren en was dan ook altijd tot in de puntjes gekleed. Het deed haar ook plezier anderen 'mooi' te zien. Als de beide kleindochters Daniëlle en Joseline kwamen logeren, werden ze steevast in nieuwe kleren

gestoken: dat was haar lust en haar leven. Naast goede herinneringen waren er ook donkere tijden: angsten die haar doen en laten gingen beheersen, waardoor ze zich ging afsluiten van haar omgeving. Het viel dan ook niet mee om langzaam maar zeker van haar afscheid te moeten nemen. Haar geest begon steeds verder weg te dwalen en ze kwam in een eigen wereld terecht. Na een herseninfarct werd ze liefdevol opgenomen in Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser, waar ze ruim 4 jaar mocht verblijven. Toen ze vorige week woensdag opnieuw getroffen werd door een hersenbloeding, kwam het moment van definitief afscheid nemen: in een dagenlange worsteling bleek hoe sterk de kracht van haar lichaam was.

*"In dichte mist liep zij al voort,  
wat zou ze graag, als ze dat kon,  
wandelen tot aan de hemelpoort,  
zich warmen in Zijn zon.  
Vandaag ging zij op reis voor altijd.  
Mogen zon en maan haar bijlichten  
tot in de eeuwigheid".*

Onze dank gaat uit naar alle personeel en vrijwilligers van Verpleegcentrum Twente-Oost Afd. E. te Losser voor hun hartverwarmende steun, met name in de laatste dagen van Lenies leven.

Voor uw blikken van belangstelling en medeleven betuigen we onze oprechte dank.

J.J. Leferink en familie