



In dankbare herinnering aan

FERDINAND MARINUS KAMPHUIS

echtgenoot van

GEZIENA JOHANNA MARIA LINDERHOF

Hij werd geboren te Oldenzaal op 17 mei 1915 en overleed in het ziekenhuis te Enschede op 6 augustus 1992.

De H. Eucharistie bij zijn uitvaart werd gevierd in de St. Jacobuskerk te Enschede op 11 augustus, waarna de crematie volgde te Usselo.

Meer dan een halve eeuw zijn vader en moeder Kamphuis met elkaar getrouwd geweest en in hun huwelijk zijn zij de gelukkige ouders geworden van twee kinderen.

Niet alleen hebben zij samen al hun zorgende liefde gegeven aan de kinderen, maar ook samen hun slagerij met grote inzet van krachten tot bloei gebracht. Het is voor hen heel hard werken geweest, maar tevens was het voor hen een vreugde om een goede band te hebben met de talrijke klanten uit alle lagen van de bevolking. Daarbij was vader een uitstekend vakman!

Toen hun bedrijf in 1972 weggesaneerd was, konden zij de vleugels uitslaan en met elkaar, de kinderen en de kleinkinderen vaak op reis en op vakantie gaan. Vooral voor hem als grootvader betekende de aanwezigheid van de kleinkinderen heel veel en hij was voor hen een zeer geliefde opa.

De laatste jaren ging zijn gezondheid door een ongeneeslijke ziekte steeds verder achteruit; hij wist als gelovige christen tot aanvaarding hiervan te komen in stil gebed. Dat hij gestorven is in het bijzijn van zijn dierbaren, is voor hen allen een grote troost geweest.

Moge Gods Liefde hem nu voor altijd nabij zijn in het eeuwig leven, dat ook aan hem is toegezegd.

Voor uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa zijn wij u zeer dankbaar.

Mevr. G. J. M. Kamphuis-Linderhof,
kinderen en kleinkinderen