



Met fijne herinnering blijven  
wij denken aan

## Frans Kamphuis

echtgenoot van Ali Vlutters

Hij werd geboren op  
31 oktober 1918 in De Lutte.  
Op 22 oktober 1995 is hij  
overleden in Enschede, waarna  
hij op 26 oktober te Oldenzaal  
is begraven.

Voor al uw belangstelling en medeleven willen wij U hertelijk dank zeggen.

Familie Kamphuis

Wij zijn dankbaar hem in ons midden gehad te hebben. Papa was een persoonlijkheid, een man van weinig woorden, maar van daden.

Hij genoot intens van de natuur; hij leerde ons kijken naar planten en dieren. Zijn werk waarbij hij velen met raad en daad terzijde stond, was zijn hobby maar ook zijn leven.

Altijd kon iedereen een beroep op hem doen. Voor elk probleem had hij zijn eigen oplossing. Hij was een stille denker, eerlijk en bovenal vol humor.

Zijn hele leven bestond eruit om van niets iets te maken.

Veel genoot hij met, maar vooral van zijn liefhebbende vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen.

Des te moeilijker is het voor ons afscheid te nemen van zo'n innemend mens.

*"Vriendschap eindigt nooit"*