

*Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet
maar ze echt niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven.
Dan hopen wij dat nu
de eeuwige rust is gegeven.*



Ter dankbare herinnering aan

Geertruida Maria Kamphuis

sedert 7 juni 1969 weduwe van
GERARDUS ANTONIUS BLOKHUIS

Zij werd 22 mei 1902 te Klein Agelo geboren. Zij ontving tijdig de Ziekenzalving en is op 27 januari 1990 in het verpleeghuis „Oldenhove” te Losser overleden. Haar lichaam werd op 31 januari 1990 na de Eucharistieviering begraven op het r.k. kerkhof te Rossum.

Na een lang en arbeidzaam leven heeft moeder en oma nu rust gevonden bij de Heer. Opgroeid te midden van het drukke leven op de boerderij had zij geleerd zich geheel in te zetten voor haar taak. Ze stond voor iedereen klaar. Behoefte om uit te gaan of op reis had ze niet.

Ze genoot van haar dagelijkse werk en de zorg voor haar dierbaren. Ze was altijd goedmoedig, klagen was er niet bij. Als eenvoudige, plichts-

getrouwe en godsdienstige vrouw en moeder deed ze onopvallend maar degelijk haar werk. Het grootste leed dat haar heeft getroffen was het plotselinge heengaan van haar dierbare man op 7 juni 1969.

Later was het voor haar een grote vreugde dat niet alleen de kinderen maar ook de kleinkinderen regelmatig op bezoek kwamen. Dat heeft haar veel goed gedaan en ze was er dankbaar voor.

Beste kinderen, vader en ik hebben geprobeerd een stuk levensgeluk aan jullie mee te geven. Nu voel ik dat jullie uit dankbaarheid mijn laatste levensjaren met vreugde en hartelijkheid hebben gevuld.

Dank breng ik aan de helpers van het verpleeghuis „Oldenhove” die mij bij het afscheid van dit leven hebben geholpen.
Een laatste groet: leef allen gelukkig en tevreden.

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van onze onvergetelijke moeder en oma, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie Blokhuis

Rossum, januari 1990