



Een dankbare herinnering aan

**Geertuida Maria Josephine  
Kamphuis**  
*Truus*



Zij werd geboren op 29 april 1915 te Rijssen (gem. Wierden) en overleden te Delden op 21 september 2003. Na een Eucharistieviering op 26 september 2003 in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, hebben wij haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Truus is als vierde kind uit een gezin van acht opgegroeid in Beckum. Na de lagere school bezocht ze de huishoudschool in Haaksbergen. Daarna heeft ze bij diverse gezinnen in Beckum en Hengelo gewerkt als hulp in de huishouding. Thuis nam ze de zorg voor "moe" voor haar rekening. Met liefde, zorg en volle overgave heeft ze ervoor gezorgd dat "moe" tot aan haar overlijden in Beckum heeft kunnen wonen, in de directe omgeving van haar familie.

Naast de dagelijkse bezigheden had Truus vele hobby's. Zo genoot ze o.a. van haar tuin. Het werken in de "hof" onder de welbekende walnotenboom, met vele bloemen en groenten gaf haar veel voldoening en ontspanning. In de wintermaanden besteedde ze veel tijd aan het maken van droogboeketten en verjaardagskaarten versierd met droogbloemen. Veel van haar "artikelen" verkocht ze op diverse bazaars ten gunste van een goed doel. Ook nam ze zeer actief deel aan allerlei activiteiten zoals de bejaardengym en bejaardensoos. Een tijd lang was ze erg druk met het maken van foto's bij allerlei gebeurtenissen, waar ze dan ook prominent aanwezig was. De

laatste jaren heeft ze met haar fotoarchief en kennis van de geschiedenis een grote bijdrage geleverd aan het Historisch Archief Beckum.

Het geloof had een belangrijke plaats in haar leven. Zo bezocht ze met vrienden vele bedevaartsplaatsen zoals Banneux, San Damiano, Lourdes, Fatima en Kevelaer. Ook de kerk in Beckum werd zeer trouw bezocht. Gezien de lichamelijke belemmeringen die met het ouder worden toenamen, was de kerkradio voor haar een uitkomst.

Truus had een zeer grote vrienden- en kennissenkring. Ook de band met de familie was haar zeer dierbaar. Met enige regelmaat werden dan ook diverse telefoonsprekken gevoerd om goed op de hoogte te blijven van een ieders wel en wee. Ze was altijd blij met bezoek en kon ook rekenen op een warme belangstelling van velen. Zo was het een vast gegeven dat iedere zondag na de kerkdienst familieleden en kennissen bij haar op de koffie kwamen.

Tot ongeveer een jaar geleden was ze ondanks haar reuma en suikerziekte nog goed gezond. Daarna werd haar gezondheid minder. Toch bleef ze zelfstandig wonen, wat mede mogelijk was door de goede zorg van menigeen. Vier weken geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Hengelo na een hersenbloeding. Zij ontving hier het H. Sacrament van de Zieken. Na een kortstondig verblijf in het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden is ze rustig ingeslapen.

Alhoewel de laatste jaren steeds moeilijker gingen, kunnen we terugzien op een goed en welbestede leven. Voor de vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte en overlijden zijn wij u zeer dankbaar. Speciaal willen wij Grada Weernink-Mentink en de medewerkers van Thuiszorg Twente bedanken voor hun inzet en goede zorgen.

Familie Kamphuis  
Familie Sentker