

In liefdevolle herinnering aan

Gerard Kamphuis

Hij werd op 17 April 1934 te Losser geboren. Na een langdurige ziekte overleed hij toch nog onverwacht in het ziekenhuis te Enschede op 20 juni 2001.

Na een Eucharistieviering in de H. Maria-Geboortekerk te Losser volgde zijn crematie te Usselo op 25 juni 2001.

Gerard, na een lang en arbeidzaam leven dacht hij te kunnen genieten van zijn pensioen. Zijn ziekte heeft zijn wens niet laten uitkomen. Jarenlang wilde hij wel heel graag maar kon het niet.

Zijn grootste hobby's waren tuinieren, wandelend genieten van de natuur en de jaargetijden. De familie was erg belangrijk voor hem, vrede binnen de familie moest er altijd zijn.

Z'n kleinkinderen Tim en Joey waren alles voor hem. Ieder bezoek werd zeer op prijs

gesteld en hij zag ze met plezier Opa helpen.

Bye-bye waren z'n laatste woorden toen ze afscheid van hem namen.

Z'n 40-jarige huwelijksfeest heeft hij niet meer mee mogen maken. Hij was zorgzaam voor Fransje.

Niemand heeft kunnen vermoeden dat hij op dezelfde dag als z'n broer Herman, met wie hij een heel goede band had, afscheid moest nemen van het leven. Nooit meer zullen ze samen op dinsdag koffie drinken.

Z'n stoel voor het raam, uitkijkend op de Lutterstraat, zal voor altijd leeg blijven.

We zullen je missen.

Wij bedanken iedereen voor de getoonde belangstelling na het toch nog onverwachte overlijden van mijn man, onze vader en opa.

F.M. Kamphuis-Fleer
Marcel en Anita
Tim, Joey