

In onze herinnering en ons gebed  
moge blijven leven

## GERARD KAMPHUIS

Op 30 juni 1955 werd hij te Fleringen geboren.  
Op tragische wijze kwam er op 10 januari 1975  
plotseling een einde aan zijn jonge leven.  
Gelovend in de Verrezen Heer en daardoor in  
onze verrijzenis heben wij zijn lichaam te rusten  
gelegd op het r. k. kerkhof van Fleringen  
op 14 januari.

---

In één van de psalmen lezen wij: de dagen van  
een mens zijn als gras. 's Morgens groeit het  
nog en bloeit het, 's avonds is het gemaaid  
en dood.

Leven in gebrokenheid, in lijden, misschien met  
verlangens die op aarde voor hem niet vervuld  
konden worden.

Zo is misschien zijn leven geweest. Soms  
bloeide dat leven op. Als hij thuis was. Voor  
zijn ouders, zijn broers en zusters, zijn vrienden  
en kennissen.

Dan brak zijn leven weer af: in de stilte van zijn  
hart, met pijn om allerlei dingen, die hem geen  
uitzicht boden.

Dit gebroken, aardse leven is nu ten einde.  
Velen die hem gekend hebben, zullen met dank-  
baarheid aan hem blijven denken: zijn liefde  
voor zijn vader en moeder, zijn broers en  
zusters, door blij en opgeruimd met hen om te  
gaan. Zijn bereidheid tot hulp en dienst aan  
vrienden en bureu.

Gelovend in de Verrezen Heer bidden wij: dat  
Deze hem nu mag binnenleiden in die nieuwe  
wereld: waar geen onzekerheid is, geen angst  
is, maar vrede en vreugde om het mogen zijn  
bij de Heer.

Bij deze betuigen wij U onze hartelijke dank  
voor Uw deelneming in deze droevige dagen,  
welke wij van U mochten ontvangen, na het  
overlijden van onze dierbare zoon en broer.

Namens de familie.

Moge hij leven in Vrede.