

Gedenk in Uw gebeden en bij de viering  
der H. Eucharistie

### GERARDUS KAMPHUIS

Op 11 juli 1895 werd hij te Nrd-Deurningen geboren. Na met vele anderen gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der zieken overleed hij plotseling in het verpleeghuis te Denekamp op 3 december 1980. We hebben zijn lichaam op 6 december d.a.v. op het R.K. kerkhof te Nrd-Deurningen aan de aarde toevertrouwd.

Als bekwaam agrariër heeft hij vele jaren zijn bedrijf bewerkt. Op zijn hoge leeftijd was hij er in zijn gedachten nog dikwijls mee bezig, praatte en vertelde er veel over.

Maar aan hem zien we, dat ons leven begrensd is en wij op de hulp van anderen aangewezen worden. Plotseling is hij van ons heengegaan om de grote reis naar 't hemels vaderland te maken. Moge Christus, Die hij heel zijn leven trouw geweest is, hem ontvangen en rust en vrede schenken.

„Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde”.

„Ik geloof in Jezus Christus, Die gestorven en verrezen is”.

„Ik geloof in de vergeving van de zonden de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven”.

Moge hij rusten in vrede.

Onze Vader — Wees Gegroet

Voor Uw deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn broer, betuig ik U mijn oprechte dank.

Mej. J. Kamphuis

Denekamp, 6 december 1980  
Wilhelminastraat 12