



In dankbare herinnering aan

Gerardus Kamphuis

sedert 1974

weduwnaar van

Hermina Geertruida Wildemors

Hij werd geboren te Geesteren (Ov.) op 26 februari 1909 en hij overleed in het ziekenhuis „de Stadsmaten” te Enschede na gesterkt te zijn door de genademiddelen der H. Kerk op 16 oktober 1988. De 20e oktober d.o.v. werd hij op het r.k. kerkhof te Geesteren begraven.

Vader was een eenvoudige lieve man die zijn spoor in het leven trok zonder op te vallen. Bij hem vond je vooral rust en warmte en met een vanzelfsprekendheid stond hij zo midden in het gezin. Hij heeft een leven gekend van hard werken en genoot intens van alles wat groeide en bloeide. Geen groter plezier kon je hem doen dan de auto te starten en met hem de natuur te bewonderen.

Vader was een man van weinig woorden, maar zijn soms rake opmerkingen en lachende ogen zullen we ons dankbaar blijven herinneren. Zijn geloof in God was groot, zo heeft hij zijn ziekte in gelatenheid kunnen aanvaarden.

Vader, wij hebben het goed gehad met elkaar. Laten we God daar dankbaar voor zijn.

- Hij leve in vrede. -

Voor uw bliken van medeleven tijdens vaders ziekte en overlijden, zeggen wij u oprecht dank.

FAMILIE KAMPHUIS

7678 SR Geesteren, oktober 1988
Langemaatsweg 7