

In dankbare herinnering aan

Gerhardus Kamphuis

echtgenoot van

Gerharda Gerritdina Jozephina Grob

Hij werd geboren te Ambt-Almelo op 6 januari 1906. Na een welbesteed leven overleed hij, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, in zijn eigen vertrouwde huis op 18 januari 1995. We namen afscheid van hem op 23 januari tijdens een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Almelo, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium, aldaar.

Na een welbesteed leven van 89 jaar moeten we nu afscheid nemen van onze lieve man, vader, opa en overgrootvader.

Het heengaan van vader heeft ons allen pijnlijk getroffen. Hij heeft zijn leven tot voltooiing gebracht.

Wij kennen vader als een man met karakter en een eigen persoonlijkheid. Heel zijn leven lang voelde hij zich verbonden met de natuur. Meer dan 50 jaar ging hij ieder jaar op jacht. En vaak was hij te vinden in zijn moes-

tuin waardoor hij de hele familie kon voorzien van groenten. Wij blijven hem dankbaar voor die zorg.

Je kon vader inderdaad een zorgzame man noemen. Met name tijdens zijn ziekte cijferde hij zich volledig weg. Hij dacht telkens zijn vrouw en kinderen tekort te doen. Zo werd hij voor ons allen een voorbeeld.

Door zijn sterke geloof kon hij waarschijnlijk de ziekte die hem trof zo lang doorstaan. Hij bleef tot het laatst toe vechten. Nu dat gevecht ten einde is vertrouwen wij erop dat hij nu rust mag vinden bij zijn Schepper en God. Wij vertrouwen erop dat hij voor altijd mag leven in de heerlijkheid van God temidden van hen die hem voorgingen in geloof.

Dat vader mag rusten in vrede.

Pa, tot wèerziens!

Wij willen U hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader.

G.G.J. Kamphuis-Grob

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind