

Ter nagedachtenis aan

Gerhardus Bernardus Kamphuis

Weduwnaar van
Maria Alberta Theresia Rasink

Hij is geboren op 28 december 1929
te Lonneker en is overleden op
15 augustus 2004 te Enschede.
Op 19 augustus hebben wij afscheid
van hem genomen tijdens de
Uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk.

Op 22 juni 1960 trad hij in het huwelijk met
Miep Rasink. Samen kregen zij 4 kinderen
en 4 kleinkinderen.

Jarenlang was hij werkzaam als loodgieter,
een beroep waar hij zeer ervaren en kundig
in was.

Hij was altijd bereid om de mensen om hem
heen een helpende hand te bieden.

Nadat hij gestopt was met werken, was hij
dagelijks in zijn tuin te vinden.

Daar kon hij intens van genieten.

Hij was een man met een eigenzinnig
karakter en vormde over alles een duidelijke
mening.

De laatste jaren moest hij met pijn in zijn hart
door verslechterende gezondheid steeds
meer van zijn bezigheden en levensvreugde
inleveren.

Na het overlijden van zijn vrouw leefde hij
een teruggetrokken en eenzaam bestaan.

Met het stille verdriet van het laatste jaar in
ons hart, maar tegelijkertijd met het gevoel
van opluchting dat voor hem aan deze
manier van leven een einde is gekomen,
hebben we vandaag voorgoed afscheid van
hem genomen.

Wij hopen dat hij de rust heeft gevonden
waarnaar hij zo verlangde.

Voor uw belangstelling en aanwezigheid na
het overlijden van onze vader en opa willen
wij u bedanken.

Kinderen en kleinkinderen