



We gedenken in ons gebed

**GERHARDUS BERNARDUS  
LAURENTIUS KAMPHUIS**

echtgenoot van

**JOHANNA ANTONIA BERENDINA MENSINK**

Hij werd geboren te Losser op 10 augustus 1929.  
Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken  
overleed hij 22 april 1969 te Losser.

Op 25 april hebben we zijn lichaam te ruste  
gelegd op het r.k. kerkhof te Losser.

Dierbare echtgenote en kinderen:

Bij al onze pogingen om een goed mens te zijn,  
schieten we toch allemaal tekort in onze mense-  
lijke zwakheid.

Maar de kracht van God die in ons woont is al-  
tijd weer in staat de mens die van goede wil is  
te sterken. Bidt voor mijn zielerust opdat God al  
het onvolmaakte in mij mag vergeven.

Voor jullie gaat het leven hier verder. Moge het  
een leven zijn in vrede en liefde met elkaar.

Moge de eeuwige vreugde van Christus' Konink-  
rijk eenmaal ons aller deel zijn.

Laat ons bidden;

O God, aan wie het eigen is altijd genadig te zijn  
en te sparen, ontferm U over uw dienaar Gerhar-  
dus: vergeef hem al hetgeen hij door menselijke  
zwakheid misdaan mocht hebben en neem hem op  
onder het getal van uw uitverkorenen.

(uit de litanie van de overledenen).

Druk: de Lange, Losser