

Ter gedachtenis aan

Gerhardus Hendrikus Kamphuis

echtgenoot van

Wilhelmina Kamphuis

Hij werd geboren te De Lutte op 24 april 1893 en door het H. Doopsel opgenomen in de gemeenschap der gelovigen. Op 18 oktober 1927 trad hij in de kerk van diezelfde parochie in het huwelijk met Wilhelmina Kamphuis. Gedurende 34 jaren was hij haar een toegewijde en gelukkige echtgenoot en samen met haar vormde hij een gelukkig huisgezin.

Op maandag 12 febr. 1962 ontving hij in het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal in een rustige overgave het sacrament der zieken. Op Zondagmorgen 18 februari ontsliep hij in de vrede van Christus.

Zijn lichaam legden wij ter ruste op het parochiekerkhof te De Lutte 21 febr. 1962.

Met een vanzelfsprekende en opofferende liefde werkte hij tijdens zijn leven voor het geluk van zijn vrouw en vijf kinderen, aan wie bij de adel van zijn geest wist mede te delen.

Vooral op zijn ziekbed kwamen z'n deugden van geloof, hoop, liefde en geduld sterk tot uitdrukking. Zonder een klacht te uiten wist hij zijn kruis te aanvaarden uit de hand van God.

Goede God, geef hem de beloning, die Gij beloofd hebt aan allen, die op U hun vertrouwen stellen. Mogen Uw engelen hem begeleiden naar Uw Paradijs.

H. B. Steghuis, Koster, De Lutte.