



Bid voor de Ziel van
Gerhardus Johannes Kamphuis
echtgenoot van
Frederika Susanna Agterbos,

geboren te Zuid-Berghuizen 5 Februari 1904
na het ontvangen van de H. Sacramenten
te Zuid-Berghuizen overleden 20 Augustus
1931 en 24 Augustus op het R. K. Kerkhof
begraven.

Ik bid, Heer, gedenk, hoe ik voor U ge-
wandeld heb in waarheid en met een vol-
maakt hart, en dat ik hetgeen U behagelijk
is gedaan heb. (I Paralipomenon XX: 3).

Ik heb uw gebed verhoord en uw tranen
gezien, zegt de Heer.

(I Paralipomenon XX: 5).

Deze dood is geen dood, maar een over-
gang en verandering van woonplaats, van
een slechtere tot een betere.

(H. Joannes Chrysostomus).

God vergeet de zijnen niet, maar geeft
altijd troost in lijden. (H. Ambrosius).

Hart van Jezus, brandend van liefde tot
ons, ontvlam ons hart van liefde tot U.
(100 dagen afaat).

O Maria, Moeder van God en Moeder
van barmhartigheid, bid voor ons en voor
de overledenen. (100 dagen afaat).

Hij ruste in vrede.