

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de  
ziel van zaliger

# GESINA KAMPHUIS

echtgenote van

**BERNARDUS BROOTHUIS**

Geboren te Lonneker 14 Augustus 1870; na voorzien te zijn van de H.M. Sacramenten der Stervenden overleden te Enschede 6 Juni 1942 en begraven de 9de d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Haar gedachtenis is onvergankelijk, omdat zij bij God en de mensen bekend is.

Sap. IV, 1.

Als naarstige en goede echtgenote was zij de kroon van haar man. Zij was een moeder, waardig in de nagedachtenis van haar kinderen te blijven leven. Zij was de sterke vrouw, in lijden en zorgen onverschrokken en ongebogen, omdat zij haar hoop en vertrouwen stelde op de zekere grondslag van den levenden God.

Bedroeft u niet zulk een vrouw en moeder verloren te hebben, maar weest veeleer verheugd haar te hebben bezeten.

Dierbare echtgenoot, onderwerp u vol vertrouwen aan de leiding van Gods Voorzienigheid. „De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen”

Beste kinderen, weest niet bedroefd als degenen, die geen hoop hebben. Ook vanuit de hemel en nog meer dan toen ik bij u was, blijf ik voor u zorgen.

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

---

L. A. HUSKEN, koster St. Jacobuskerk.