



Dankbaar gedenken wij

GESINA HERMINA KAMPHUIS

weduwe van

JOHANNES ESHUIS

Zij werd geboren in Oldenzaal op 23 april 1904. Plotseling is zij overleden op 7 juni 1990. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de Antoniuskerk te Oldenzaal op 11 juni en haar daarna te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Haar plotselinge dood heeft ons overvallen en het is zo vreemd en onwerkelijk dat zij niet meer in ons midden is. Maar hoe onverwacht haar sterven ook was, zelf was zij niet onvoorbereid om haar leven, met de vruchten van het leven, terug te leggen in Gods hand, want zij was een diep gelovige vrouw en eenvoud sierde haar. Tot het laatste toe ging zij trouw naar de kerk om deel te nemen aan de eucharistie, alsook om even tot Maria te bidden

voor alles en iedereen. Want zij had een groot vertrouwen in Maria hetgeen ook tot uitdrukking kwam in haar jaarlijks bezoek aan Kevelaer.

Terugkijkend op haar leven temidden van ons zeggen wij met de woorden van een lied van de kerk: "De mensen moeten sterven voor elkander", en voegen er aan toe: "maar dat kan pas, als je als mens eerst geleefd hebt voor elkander....".

Na een welverzorgde oude dag bij Annie en Frans, nemen wij weliswaar met verdriet afscheid van haar maar zijn we ook dankbaar voor haar goede leven en al haar zorgen.

In gelovig vertrouwen geven wij haar nu over in de handen van God-die-liefde-is. Bij Hem zal zij mogen wonen voor altijd.

Rust in vrede.

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na het plotseling heengaan van onze lieve moeder groot- en overgrootmoeder zeggen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen.