

Dankbaar gedenken wij

Geziena Maria Kamphuis

sinds 16 maart 1971 weduwe van
G.J.J. Kuipers

Zij werd geboren op 12 september 1915 en na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, is zij op 20 maart 1994 overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de parochiekerk van Maria van Altijd Durende Bijstand te Beuningen. Daarna hebben wij haar ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, alhier.

In grote liefde en dankbaarheid zullen we blijven denken aan onze lieve moeder en oma. 56 Jaar lang heeft ze geleefd aan de Holsterheurneweg, waar ze kwam te wonen toen zij in 1938 trouwde met Gerard Kuipers. Hun huwelijk duurde 33 jaar. In 1971 overleed haar man. Zij bleef echter met de 7 kinderen. Ondanks haar verdriet ging ze niet bij de pakken neerzitten. Ze wist dat ze verder moest met haar gezin.

Moeder was een harde werkster. Toen haar gezondheid haar in de steek liet was dat niet zo gemakkelijk te aanvaarden.

Maar ze schikte zich in haar lot en probeerde er het beste van te maken.

Moeder hield van gezelligheid.

Altijd wes er een kopje koffie voor de mensen die op visite kwamen. Voor een ieder stond ze klaar. Veel plezier beleefde ze aan haar kinderen en kleinkinderen die graag op bezoek kwamen.

Moeder laat een lege plaats achter, in onze familie. Wij zullen haar missen.

Het geloof echter dat zij nu bij God thuis is, is een troost voor ons.

Wij geloven niet dat haar leven voorbij is.

Zij leeft nu verder bij onze vader en onze God. Vanuit de hemel blijft zij in liefde met ons verbonden.

Moeder, rust in de vrede van de Heer.

Voor uw bliken van meelevens, betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen