



In de vrede bij God ruste

*Gezina Kamphuis*

Zij werd geboren te De Lutte 25 dec. 1887, overleed zij aldaar, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden 30 november 1958 en werd 3 dec. begraven op het r.-k. kerkhof.

Zij was Lid van de Maria.congregatie

---

Zij was een vrouw met eenvoudig en kinderlijk geloof, die de Heer vreesde en volgens dat geloof leefde.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, doch ik heb de naam des Heren aangeroepen.

Op U, Heer; heb ik gehoopt en eeuwig zal ik niet beschaamd worden.

Beste broer, met wie ik samenwoonde het is Gods wil, dat wij gescheiden worden, tot weerziens bij God.

Broers en zusters en familie, hlijft mijn ziel aanbevelen aan Gods barmhartigheid door uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, harmhartigheid.

Zij ruste in vrede.