



„ Ik heb mijn taak volbracht “.

Ter dankbare herinnering aan

GRADUS JOHANNES KAMPHUIS

weduwnaar van

Theodora in 't Veen.

Geboren te Enschede op 27 maart 1892. Gestorft door de sacramenten overleden te Hengelo (O) op 13 juni 1981. Na de uitvaart in de O.L. Vrouwekerk werd hij op 17 juni bij zijn vrouw te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo (O).

Alles heeft maar 'n tijd.....
't geluk en 't verdriet.

Rijk aan jaren, rijk aan wijsheid, 'n welbesteed leven ging heen. Hij hield op een innige manier van zijn vrouw, die hij tijdens haar ziekte heel liefdevol verzorgde. Ook hield hij veel van zijn kinderen en kleinkinderen, die hem allemaal even lief waren. Hij genoot intens als hij ze allen om zich heen had. Dan

deed het hem weer pijn, dat hij zijn zoon Johan al zo jong moest missen. Zijn sterke en eerlijke geloof heeft hem door alle leed en verdriet heen geholpen.

Hij leefde heel dicht bij God en was een oprecht Mariavereerder. Hij was ook 'n blijde mens, die iedereen met een glimlach tegemoet kwam. Hij was dankbaar voor alles, heel bijzonder ook voor de goede zorgen van zijn dochter Annie.

Wij verliezen in hem een persoonlijkheid: wij missen hem node, maar wij zijn zeer dankbaar dat wij zo'n Vader en Opa hadden.

Onze hartelijke dank voor Uw medeleven en belangstelling.

Fam. Kamphuis.