





In dankbare herinnering aan mijn dierbare man, onze lieve papa en allerliefste opa

### Harry Kamphuis

Hij werd geboren op 20 februari 1921 te Tilligte en op 8 april 2001 is hij heel plotseling van ons heengegaan nadat hij het H. Sacrament van de zieken heeft ontvangen.

Tijdens de H. Eucharistieviering op 12 april in de kerk van de H.H. Simon en Judas te Tilligte, hebben we afscheid genomen en is zijn lichaam begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Hele fijne en dankbare herinneringen bewaren wij aan Harry, en die herinneringen bewaren we heel kostbaar in ons leven. Harry blonk uit in eenvoud en dienstbaarheid. Hij ging heel bescheiden door het leven. We hebben veel aan hem te danken, als echtgenote en kinderen, als kleinkinderen en als gemeenschap van zijn dierbare Tilligte. 60 jaar lang zong Harry Gods lof op het zangkoor van de kerk. Vele jaren diende hij als kerkbestuurslid onze gemeenschap en heel verdienstelijk maakte Harry zich als plaatselijk vertegenwoordiger van het FNV. Tevens zette hij zich een aantal jaren in als

gemeenteraadslid voor Tilligte. Harry hield van het leven. Zijn belangstelling voor alles wat zijn kinderen en kleinkinderen meemaakten en beleefden was groot. Harry hield van de dieren, heel speciaal van pony's .

Een aantal mijlpalen heeft hij gelukkig nog mee kunnen maken: zijn 50-jarig huwelijk en onlangs vierde hij zijn 80-ste verjaardag. Harry genoot ervan. De laatste jaren gingen zijn krachten langzamerhand achteruit. Op 3 april betrokken Harry en Mieke samen dat mooie appartement in het nieuwe verzorgingstehuis. Helaas mocht hij er niet lang van genieten. Heel plotseling stierf hij, precies op de wijze die hij altijd had gewenst.

We zijn dankbaar dat hem veel lijden en pijn bespaard is gebleven. Maar we zullen hem heel erg missen. We bidden God dat hij nu vrede mag ervaren en dat hij het Licht mag zien. Lieve Harry rust nu maar uit, dat God jou op mag nemen in zijn eeuwige liefde.

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw gebed na het overlijden van mijn lieve man, onze papa en opa.

Mieke Kamphuis-Weierink  
Kinderen en kleinkinderen