

Voor uw medeleven
en belangstelling
betuigen wij onze
oprechte dank.



H E N K



Geboren op het Springendal maakte vader een man van de natuur. Natuur, ingetogenheid en werken waren kernwoorden die zijn leven typeerden. Hij was een man van weinig woorden, maar die toch heel emotioneel met de wereld om hem heen betrokken was. Hij was telkens bezig met nieuwe doelen, in het groot was dat zijn leven lang de zaak, in zijn vrije tijd zocht hij vertier in de tuin. Rust vond hij nooit, hij ging altijd maar door en stelde zich telkens andere grenzen.

Zwaar was dan ook het gelag toen het plotseling die laatste twee maanden van zijn leven lichamelijk niet meer ging. Voor het eerst ondervond hij onoverwinnelijke grenzen, waar ook volhouding niet meer mocht baten.

Er restte slechts berusting, en dat had vader nooit in zijn leven willen aanvaarden. Maar er bleef hem geen andere weg, hij moest onverwacht afscheid nemen. Wel, zo zei hij in zijn laatste weken, was hij tevreden, alles was zoals hij dat noemde geregeld.

Dat het echter zo snel en zo onverwacht tot een afscheid kwam, had geen van ons kunnen vermoeden.

Vader, we zijn je oprecht dankbaar, voor alles wat je voor ons hebt betekend en hopen dat jij je rust kunt vinden.

Verslagen door zijn plotselinge overlijden gedenken wij oprecht dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan onze vader, opa en vriend

Hendrikus Johannes Kamphuis

*weduwenaar van
Annie Kamphuis-Wilde*

Vader werd geboren op 21 juli 1920 op het Springendal, gemeente Denekamp, en overleed op 14 augustus 1997 te Hengelo (Ov.). Zijn lichaam werd ten ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats, aldaar.