



*Je leven was veel te kort.
Onze herinneringen zullen nog lang blijven.*

Geheel onverwachts is mijn lieve man, onze
fantastische vader en geweldige opa

Hennie Kamphuis

22 april 1922

18 maart 1996

van ons heengegaan.

Hij is 73 jaar geworden.

Uw medeleven en belangstelling stellen wij erg
op prijs.

Annie Kamphuis-Nijmeijer
Kinderen en kleinkinderen

Hij stond altijd voor iedereen klaar. Niets was
hem teveel. De enige kritiek die wij op hem
konden hebben is misschien wel dat hij te wei-
nig rekening met zichzelf hield.

Hij had een groot en warm hart. De tragische
symboliek wil dat dit hart hem noodlottig is
geworden.

Hennie hield zielsveel van zijn vrouw Annie,
kinderen en kleinkinderen. Deze waren alles
voor hem.

Hij was altijd actief, in zijn werk bij de Post,
later bij de buurtbus. Voor de Drieëenhedskerk
als collectant en koster. Hij zwom en fietste veel
en wist in heel Twente de weg.

Hij had een zeer positieve levenshouding.
Gezonder als hij, kon je haast niet leven en toch
dit!

We hebben alles van hem gekregen.
Hennie, papa, opa we hebben vele mooie her-
inneringen aan jou, die ons door een groot ver-
driet en een zo mogelijk nog grotere leegte
moeten helpen.

Je was fantastisch.
Bedankt voor al je warmte en liefde.